

Från verklighet i mitten av 1500 talet till idé, förebild och tradition.

Historia

De första noteringarna om den gamla Sill & Strömmings marknaden i Gala Moliden sträcker sig från 1550 talet då Gustav Vasa sökte en beskattningsplats för laxfisket uppefter Mo älven.

Marknaden hade sin storhetstid under 1700 - 1800 talet och avhölls för sista gången 1903

Besökare

För att avyttra sina produkter sammanstrålade fiskare från Gävle, handelsmän från närliggande städer och köpings, inlandsbönder från Åsele, Dorothea och Vilhelmina, samer från närliggande samebyar och Norgefarare. De köpte upp stora partier saltströmming. Men eftersom vägarna var dåliga magasinerade de strömmingen i byarna runt marknadsplatsen i väntan på vinterföre för transport till hemorten.

Omfattning dåtid.

Det finns i skrifter omnämnt att cirka 30-50 båtar kom till platsen, så också lika många bönder med häst och vagn. Så om man gör en bedömning att det fanns cirka 2-3 personer i varje båt eller vagn skulle det innebära cirka 300 - 400 personer, detta inklusive samer, köpmän och övriga kringboende bönder. Det sägs också i skrifter utgiven av Gävlefiskarna att de tog med sina fruar för att de skulle lära bondfruarna att steka strömming på många olika sätt och att fiskarna därför skulle få sälja mer.

Marknadsprofil

Marknaden hade fisken som huvudutbud, därefter var det varor som fiskarna bytte till sig och viss hästhandel förekom. Så också marknadsgycklare, sockerbagare, kaffeförsäljerskor och annat som tillhörde dåtida marknader.



Mo historisk marknad nutid.



Marknaden som har en stark historisk profil är till minne av gamla sill & strömmingsmarknaden med anor sedan mitten av 1500-talet och är en upplevelse och kvalitetsmarknad

Marknadens profil är äkta hantverk svenskt, norskt och samiskt, tidstypiskt klädda hemslöjdarkonstnärer, odlare och brödbakare.

Detta tillsammans med externa aktörer i form av djurgård, Mo skolans alla elever klädda som "Emil å' Ida", spelmän, folkdansare, gudstjänst, marknadsauktion och egna aktörer. Tidstypiskt klädda funktionärer i servering, konditori, gästgiveri, kolbulle och våffelstånden ger en kvalitetsmarknad med historisk profil.

I den tanke att återuppta marknaden kom sig av att Mo Samhällsförening ville ge Moliden en egen dag, lyfta fram den gamla marknaden och detta i form av en kvalitetsmarknad då man ansåg att det fanns alldeles för mycket "knallemarknader" med lakritsremmar, plastpåsar och pryglar "Made in Söder-ifrån"

Förebilden blev Skansens höstmarknad och vissa kriterier lades fast som även blev kriterier för Sagavägenföreningens Historiska marknader längst Sagavägen.

Mo historisk marknad blev därför förebild och profil i ett samarbete med Historiska marknader efter Sagavägen där den gemensamma profilen är att den skall ge en kulturell och kulinarisk upplevelse.

Nutida Mo Marknad startade 2003 till 100 årsminne av sista marknaden på Galastan och hade då 1800 besökare under fem timmar, 2007 hade besöksantalet ökat till dryga 3700.



Mo Historiska marknad är ett resultat av stort och starkt samarbete av samtliga föreningar i byn som Mo Samhällsförening, Molidens IK, PRO, Röda Korset, Mo skolan och Kyrkan och har varit en förutsättning för att det gått så bra på bara 5 år.

Notis. En kvalitetsmarknad anordnades även 1983, 85 och 87 av byalagen i Moliden. Marknaden hölls då nere på rätta marknadsplatsen Galastan. På grund av älvens har eroderat ut slänter och närområden går det ej numer att genomföra marknader på området.

1851

Ank... r... t...
r... t...
r... t...**Kungörelse.**

Fiskmarknaden i Mo hålles på vanligt ställe eller vid Galastan Fredagen och Lördagen den 9 och 10 September.
1804

Grisslands Fiskare.

Artiklar från ÖP
slutet av 1800 talet.



Från Mo skrives till Ö. P.:

I fredags hade vi här i Mo den s. k. fiskarmarknaden. Strömmingsfiskarna hade anländt med 16 båtar, innehållande omkring 110 tunnor strömming. Denna gälde 5, 6, å 7 kr. fjerdingen, allt efter varans beskaffenhet. Köplusten på strömming var ej stor, ty så sent som kl. 8 på qvällen, då under vanliga förhållanden all strömmingsaffär brunar vara avslutad, fanns mycken osåld.

Utom af fiskare var marknaden besökt af ej mindre än 8 sockerbaggare, hvilka, synnerligen på qvällen, då ungdomen talrikt infunnit sig, tycktes göra goda affärer. Vid utkanten af marknadsplatsen hade 3 st. kaffeförsäljerskor placerat sig. Som det var ganska kyligt och det var väl behöfligt att få sig en kaffetår, gjorde dessa försäljerskor rätt goda affärer.

Marknaden var vidare besökt af åtskilliga handlande, hvilka klagade öfver dåliga affärer. Frukt var mycket dyr. Äpplen kostade ända till 60 öre pr liter och 10 öre pr stycket och dock voro äpplena rätt små.

Ingen spirituosa förekom, hvarföre det marknadsbesökande folket var nyktert. 2 st. läskedrycksförsäljare hade infunnit sig, och dessa gjorde goda affärer.